

Graag willen wij u kennis laten maken met onze 'k Mis je boekjes. Omdat wij hopen dat deze boekjes mogelijk troost, steun en herkenning kunnen geven na het verlies van een dierbare.

Een 'k mis je boekje is een boekje om stil te staan bij de betekenis van verlies door de dood. Elk boekje wat uitgegeven wordt, is speciaal geschreven voor dat ene geleden verlies. Het eerste boekje in de reeks is een boekje voor iedereen die iemand heeft verloren door zelfdoding. Het heeft de titel 'k Mis je, Jij zocht rust.



ISBN 978-90-818328-1-6

Het volgende deel in de reeks wordt na de zomer verwacht en is geschreven voor mensen die een kind verloren zijn.

In het boekje staan gedichten, foto's en mandala's. Het boekje is tevens een uitnodiging om eigen gedachten of gedichten neer te schrijven, een tekening te maken of een foto te plakken. Elk boekje wordt geleverd met een klein potloodje.

De boekjes zijn uitgegeven door:
Marion Korenromp- Herder (www.nabijverliesbegeleiding.nl)
Mirjam van der Meer- van Haag (www.pillango.nl)
Beiden geconfronteerd met diepe rouw.

Het boekje(inclusief potloodje) kost € 12,50

Speciaal voor dit boekje is een prachtig handgemaakt bewaardoosje ontworpen. Met plaats voor het boekje en een apart vakje voor het potloodje. Deze worden op bestelling voor u gemaakt.



Dit handgemaakte bewaardoosje kost € 29,95

U kunt de 'k Mis je boekjes en de bewaardoosjes bestellen via www.pillango.nl.